

S:T PAULI FÖRSAMLING ADVENT 2021



Adventstiden har en trefaldig prägel: den vill rikta vår blick mot Kristi ankomst(latin advents) vid tidens slut.

Adventstiden påminner om Jesus Kristi första ankomst till världen genom Jungfrun

Adventstiden vill bereda vägen för Jesu Kirsti ständiga ankomst i våra hjärtan.

Vår tro, vår bön och våra liv är de ljuslågor som skingrar världens mörker medan vi vakar och väntar på Jesus Kristus och Hans återkomst i härlighet vid tidens slut.

Adventsbön: Allsmäktige evige Gud, håll oss vakna och väntade, så att vi bereder vägen för din Son Jesus Kristus och med glädje kan möta Honom när Han kommer.

Adventbön till Jungfrun Maria, Kyrkans förebild och Kyrkans moder:

Du har hört, o Jungfru, att skall bli havande och föda en Son, inte av någon mans vilja, utan genom Helig Ande.

Ängeln väntar på ditt svar. Också vi väntar, du vår Härskarinna, på ett ord av förbarmande. Genom ett ord från Dig blir vi botade och återkallade till livet. Kärleksfulla Jungfru, hela världen faller på knä för Dig och väntar. Skynda Dig, o Jungfru, att svara. Säg ett ord, och ta emot Ordet. Säg ditt ord, och bli havande med Guds Ord.

Se, Han som hela världen längtar efter står utanför Din dörr och knackar på. Tänk om Han går förbi när Du dröjer, tänk om Du på nytt med smärta måste börja söka efter Honom som Din själ har kär! Stå upp, gå emot Honom, öppna dörren för Honom i lovprisningen: **Se, jag Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som Du har sagt!**

Första Advent Söndag 28 November: Heliga Mässan i Gävle kl.11:00

Andra Advent Söndag 5 December: Heliga Mässan i Gävle kl.11:00

Tredje Advent Söndag 12 December: Heliga Mässan i Gävle kl.11:00

Fjärde Advent Söndag 19 December: Heliga Mässan i Gävle kl.11:00